

Historik

Den första fackförening som organiserade skogsarbetare och flottare var Skogs- och Flottningsarbetarförbundet (Skogs) som bildades 1918 i Sollefteå vid en konstituerande kongress. Det unika vid bildandet var att det inte fanns några lokala fackföreningar som grund och att det var ett politiskt parti, nämligen Socialdemokratiska Vänsterpartiet som var initiativtagare.

Osäkra uppgifter finns gällande organisering av skogs- och flottningsarbetare redan 1907 i orter som Norrby, Brottbäcken, Rörström, Nätra-Sörbygden i Ångermanland, där man organiserade sig i sågverksavdelningar. Det var helt i enlighet med LO:s organisationsplan.

Den första ordinarie kongressen höll också till i Sollefteå där 23 avdelningar representerades med 24 ombud. Medlemsantalet var ca 2000 i 38 anslutna avdelningar. 1926 flyttade förbundskontoret från Sollefteå till Gävle där Sågverksarbetareförbundet och Pappersarbetareförbundet redan var lokaliserat.

Under 1960-talet ändrades namnet till Svenska Skogsarbetareförbundet.

Den stora skogsarbetarstrejken våren 1975 var inte sanktionerad av förbundet. Cirka 6000 medlemmar strejkade med krav på månadslön. Strejken medförde månadslön med 85 % i fast lön.

Svenska Skogsarbetareförbundets sista kongress hölls den 10-11 maj 1998 i Stockholms Folkets Hus. Det nya förbundet blev Skogs- och Träfacket och var ett samgående med Svenska Träindustriarbetareförbundet.

Den 1 juni 2009 bildades GS, genom en sammanslagning av Grafiska fackförbundet Mediaförbundet och Skogs- och Träfacket. Västernorrland och Jämtland bildar avdelning 14 Mellannorrland och organiserar ca 600 skogsarbetare, som kör maskiner, röjer och planterar skog. (2011-12-15 Ulrika Hådén)

Källa: Från yxa till skördare, utgivare Skogs- och Träfacket 1998